



<<<<

Cijn Prins

Mijn liefde voor boeken is eigenlijk ontstaan op het moment dat ik leerde lezen. Bij ons thuis zijn we allemaal lezers, dus er waren altijd boeken voorhanden. Met het lezen van een boek kan je op elk moment en op elke locatie de meest waanzinnige avonturen beleven. Als kind lag je dan veilig in je bedje, terwijl je ondertussen op pad was met de *Scheepsjongens van Bontekoe*, een kruistocht maakte in een spijkerbroek of een zielsverwant vond in *Floddertje*.

Dat is een van de mooie dingen aan boeken. Niet alleen leer je over vroegere tijden, of andere culturen, maar je leert vooral dat je niet alleen staat met bepaalde gedachtes en gevoelens. Voor iedereen is er wel een boekpersoonage dat herkenbaar is. Waar je in je hoofd de beste gesprekken mee kan voeren omdat je elkaar snapt. In de ontwikkeling van de mens is er denk ik niks belangrijkers dan dat je merkt dat je niet raar bent en kan het je zo ontzettend helpen als iemand gedachtes op een rake manier weet te beschrijven waar je zelf niet helemaal uitkwam. Elk boek is op die manier een beetje een zelfhulpboek, want elk boek leert je iets over jezelf kennen. In welk genre dan ook.

Ik verkies het papieren boek boven een elektronisch boek. De geur en het gevoel van papier versterken de beleving die je tijdens het lezen hebt. Mijn boeken zijn vaak ook een beetje vies of kapot, omdat ik ze overal mee naar toe neem. Als je echt je hoofd kan

verstoppert achter je boek, helpt dat mij misschien ook om er nog meer *in* te zitten. En wat ook heel fijn is aan papier, is dat je mooie of herkenbare of gewoon interessante zinnen kan onderstrepen. Maar het is vooral de geur en het gevoel. Niets stimuleert meer tot lezen dan rondlopen tussen boeken en ze aan te raken. Daarom vind ik boekwinkels de fijnste plekken die er zijn en wil ik er zelf een beginnen.

Het boek waarmee ik op de foto sta vat denk ik goed samen wat ik hierboven allemaal zeg. Het is het vierde deel van Harry Potter. Ik heb alle delen meer dan tien keer gelezen, maar dit deel het meest. Ik heb het denk ik drie maanden lang overal mee naar toe genomen en over en over gelezen. Je leert in dit boek, of eigenlijk in de hele serie natuurlijk, veel over de mens; dat niet iedereen alleen maar goed of slecht is, dat het leven je grotendeels overkomt en dat het aan jou is hoe je daar mee om gaat en dat je niemand op een eerste indruk mag beoordelen. Voor een opgroeiend kind zijn dat belangrijke lessen. Lessen die kinderen tot leukere mensen maken en daardoor uiteindelijk de wereld tot een leukere plek. Blijf daarom lezen.